

Gent, den 11-Augustus 1918

Welbemindte broeder, zuster- broeder en schoonbroeder- schoonzuster,

nu hoort ik nog eens mijn gedacht uitdrukken, omdat het nu toch niet meer help, van alles hetgeen er voor gevallen is, Ik heb altijd, Lieve broeder, geheel goed mijn best gedaan, gelijk gij ook weet, heb ik altijd goed mijn Christelijke plachten gehouden en op tijd de Heilige Communie bijgewoond,

Sedert ik, Albert Vermoere, van U, broeder en zuster- schoonbroeder- schoonzuster, van hulder vertrokken ben, op den 11 April 1915 ben ik wel iets knaakter gebleven, en dat is, van U, Lieve broeder weg te gaan en U daar alleen te laten, broeder, vergeef het mij, Ik heb het gedaan voor een welzijn, en ik smeek den Heer, al hetgeen ik U, broeder, misdaan kan hebben, van mij te vergoeven, dat ik met rust ten Hemel stijge.

nu, ge zult misschien al wel dezen brief ontvangen hebben, die ik op den 26th jullie geschreven heb, waarin er vermeld stond, dat ik gepolit was, om van Holland naar België te komen, dit was voor een Dienst in te richten, ten voordeele om het Belgische Leger, omdat ik dan alzo, van Dienst vrij te komen, en ondertusschen nog wat geld te kunnen verdienen, Ik kwam juist mijnen ersten heer van Holland naar België. het was tusschen den 12den en 13den jani, dat wij ~~...~~ een geladen revolver den draad overkwamen ~~...~~ een ~~...~~ Wij gingen dan ik en mijn Kameraad Honoré David van de Vrijstraat naar de ~~...~~ en verbleven daar 2 dagen, tot dat wij weder naar Holland wilden teruggaan, maar we konden niet over den draad geraken, ~~...~~ moesten wij terug in zijn huis ons gaan verbergen, dat er op zekeren dag den 29 jani St. Pieters- dag een Politie- man kwam en de deur van het hot, open deed, wie er daar was, en wij dan naar onzen revolver genomen, en hij dat gezien, trok hem achteruit en wij schoten elk een schot de lucht in, om hem bang te maken.

broeder